

NOUVEAU

N° and issue date: August 2015

Circulation: -

Frequency: Monthly

DE PAREL ONDER DE GLOSSY'S

NOUVEAU

Verrassend & inspirerend

BINNENKIJKEN
Stadspaleis
in Florence

**DE WERELD
VAN ITALIAANSE
STERREN**
SOPHIA LOREN
CLAUDIA CARDINALE
GIORGIO ARMANI
& ENNIO MORRICONE

MONI
BELLUCI
'SENSUALITEIT
TUSSEN JE OP

mode & beauty

- STADSE M...
IN BOLZ...
- CHI...
ACCESSO...
- ZOME...
GLAMOURJUR...

VERLEIDEN
EN K...
ITALIAANS

Bijzondere
loger...
B&B's IN ITA...

iva
Italia

DE BESTE ADRESSEN IN **BRUISEND ROME**

TOP-ADRESSEN IN

Bella Roma



Een mensenleven is nog niet genoeg om alle monumenten van Rome te bewonderen. Maar dat is niet erg, want de belangrijkste bezienswaardigheid is Rome zelf. Exclusieve winkels, unieke restaurants en die typisch Romeinse sfeer van elegantie en overdaad betoveren iedere bezoeker. Journaliste Paola van Dam woont in *La Città Eterna* en selecteerde de beste adressen.

TEKST: PAOLA VAN DAM / FOTOGRAFIE: ALBERTO NOVELLI

CENTRUM

random *Piazza di Spagna*

Voor de liefhebbers van shoppen op topniveau gelden Piazza di Spagna en met name de aangrenzende Via Condotti en Via Babuino als de Gouden Driehoek. De Via Condotti, ook wel de Fifth Avenue van Rome genoemd, is een aaneenschakeling van chique boutiques, waaronder die van Bvlgari, Ferragamo, Gucci, Céline en Prada. Voor een onvergetelijke koffie-ervaring moet je bij **l'Antico Caffè Greco** zijn. Al sinds 1760 is dit een geliefd adres bij de Romeinse elite. En doe dan zoals de Italianen: ga niet aan een tafeltje zitten, maar betaal vooraf bij de kassa en leg de bon met een fooi op de toonbank. Een in wit geklede ober zal u dan snel van een prachtige cappuccino voorzien. Via Condotti 86.

Fransen en Italianen zijn niet bepaald gek op elkaar en zeker niet als het om eten gaat (ze zullen het er nooit over eens worden wie kookkunsten beter zijn), maar de Romeinen zijn wel gek op **Ladurée**. In de Via Borgognona, een chique, autovrije straat parallel aan de Via Condotti, zetten zij zich over hun trots heen en genieten ze in de elegante Sala da Tè van macarons in alle kleuren van de regenboog. Via Borgognona 4.

De fijnste modewinkel van Rome is zonder twijfel **Gente**. Een leger aan hip geklede winkeldames staat hier klaar om u van advies te voorzien terwijl u de kleding van Lanvin, McQueen, Tom Ford en vele andere grote modemerken past. Ook op het gebied van accessoires - tassen, portemonnees, ceintuurs, handschoenen, brillen, sneakers - is Gente buitengewoon goed gesorteerd. En ook al koopt u niets, dan nog is dit winkellabyrith met zachte vloerbedekking, doorsteekjes, trappetjes, kardinaalrode paskamers en een binnentuin een waar genot. En voor wie van plan is te trouwen: er is een speciale 'Wedding Area'. Via del Babuino 77-81.

April dit jaar opende modehuis **Valentino** tussen Piazza di Spagna en Piazza Mignatelli een nieuwe flagshipstore. De prachtige winkel is met ruim 1.470 m² en twee verdiepingen de grootste Valentino-

boutique ter wereld en werd ontworpen door niemand minder dan de Britse architect David Chipperfield. Het kostte de eigenaar van het befaamde modehuis, de voormalige emir van Qatar maar liefst honderd miljoen euro, maar het resultaat is er na De 'sobere opulentie', zoals een Italiaanse journalist de stijl van het interieur omschreef, is van een majestueuze schoonheid die een museum niet zou misstaan. Dus, ook als u niet van mode houdt, is een bezoek aan deze zaak absoluut de moeite waard. Piazza di Spagna 38.

In een zijstraatje van Piazza di Spagna zit **Gina**, een populair en moderne lunchgelegenheid waar het behalve om te eten vooral draait om kijken en bekeken worden. Er is een grote

keus uit bijzondere salades en andere koude gerechten, voor de minder caloriebewuste gasten zijn er bruschette, club sandwiches en pasta's. Eigenares China moet zeker een lekkerbek zijn, want met name de *dolci*, de nagerechten, zijn om vingers bij af te likken. Behalve de romige tiramisu zijn de Swe Gina al Caffè en de Ovo Azzucca (opgeklopt ei geel met suiker) echte aanraders. In Parijs, in Amsterdam-Zuid van Rome, is er eveneens een Gina (zie verderop in dit artikel). Via San Sebastiano 7.



De met wit linnen gedekte tafels van restaurant Gusto waar je bij kil weer een dekantje krijgt.

Vanaf de straatkant is het niet te zien, maar achter de lobby van het chique Hotel De Russie bevindt zich **Il Giardino Segreto**, 'De Geheime Tuin', waar in een sprookjesachtige omgeving kan worden gegeten en geborrelt. Met zijn palmbomen en fonteintjes is deze plek een ware oase na een drukke dag shoppen. Leuk weet de prachtige boeketten die overal

het hotel te bewonderen zijn, worden gemaakt door de Nederlandse **Bas Bierings**. Zijn bloemkunst doet het goed in de Italiaanse hoofdstad, waar ook tal van particuliere klanten hem weten te vinden op www.sebastian-flowers.com. Hotel De Russie, Via del Babuino 9.

Wandel ook even het oude atelier van **Antonio Canova** in. In 18 liet deze neoclassicistische beeldhouwer vastleggen dat de ruïne na zijn dood als beeldhouwatelier moest blijven voortbestaan. Deze wens werd tot 1967 gerespecteerd. Daarna besloten de nabijmelingen van Canova's favoriete pupil en erfgenaam Adolfo Tadolini de prachtige plek voor commerciële doeleinden in te



1 De Chorus-bar voor lekker eten en de perfecte cocktail.
2 Kleurrijk schoeisel met een fikse dosis Flower Power bij Valentino.
3 De geheime tuin van Hotel De Russie.
4 Een carabinieri in vol ornaat in het centrum van de stad.
5 Een elegante jurk bij kledingzaak Bombs.
6 Verse heerlijkheden uit de zee bij Eataly.
7 Onweerstaanbare macarons bij Ladurés.
8 Voor het beste ijs moet u bij Clampino zijn, met zijn nostalgisch uitgedoste personeel.



zetten. Het resultaat: **Caffè Canova Tadolini**, een bar annex restaurant waar je tussen de gipsen naakten van de meester en zijn pupil een glas of een hapje kunt nuttigen. Via del Babuino 150.

'When in Rome do as the Romans'... en schuif aan bij de Bolognees. Restaurant **Dal Bolognese** is een instituut, waar heerlijk eten, een elegante ambiance en correcte bediening samenkomen. Bij binnenkomst stuit je vrijwel direct op een gastronomisch buffet. Hier snijdt Marco dikke plakken mortadella (van Levoni) en Parmezaanse kaas, een borrelhapje uit La Grassa, ofwel Bologna. Kijk hier goed om u heen. Grote kans dat u een Bekende Romein spot, want politici, filmsterren en aristocraten komen hier graag een vorkje prikken. De absolute aanrader van dit etablissement: *il bollito*. Wanneer u deze Bolognese specialiteit bestelt, komt er een ober met een speciaal bollito-karretje naar u toe zodat u een keuze kunt maken uit verschillende soorten gekookt vlees. Piazza del Popolo 1-2.

Op een steenworp afstand van het beroemde Piazza Navona bevindt zich al sinds 1857 de **Antica Cappelleria Troncarelli**, waar behalve hoofddekseis van eigen makelij ook andere merken worden verkocht. Of u nu een Siciliaanse pet (*coppola*), een Panamahoed of een elegant exemplaar van Borsalino verlangt; bij Troncarelli hebben ze het zeker. Wie deze winkel bezoekt, gaat spontaan terugverlangen naar de tijd dat een man een vrouw begroette door een lichte buiging te maken, zijn hoed een stukje op te tillen en het uitspreken van 'signora'. Maar met een beetje geluk, kan het je in Rome ook nu nog overkomen. *Tanto di cappello!* Ofwel: *Chapeaut!* Via Guccagna 15.

Exclusieve, handgemaakte kleding vindt u bij **Bomba**, de prachtige winkel van Cristina Bomba. De sobere doch elegante modellen worden door een team van professionele kleermaaksters vervaardigd van prachtige materialen. Cadeautip voor de thuisblijvers: de zijden stropdassen en unieke ringen van brons. Via dell'Oca 39/41.

Wie zin heeft om zich in de watten te laten leggen, gaat naar **Wonderfool**. In deze stijlvolle spa kunt u een verrukkelijke massage ondergaan en uw handen en voeten laten vertroetelen. Voor de heren is er een *barber store*. Via dei Banchi Nuovi 39.

Gelegen aan een van de mooiste straten van Rome, de Via Giulia, mag hotel **D.O.M.** er zelf ook wezen. De kamers zijn er comfortabel en sfeervol en de club is geliefd onder de locals, onder wie de beroemde fotograaf Mario Testino. Gezeten op lage stoeltjes kunt u hier in een boudoirachtige setting genieten van heerlijke hapjes. Via Giulia 131.

Flaneren in een mooie omgeving, met een verrukkelijk ijsje in de hand. Dat kan op het Piazza San Lorenzo in Lucina, een van de mooiste pleinen van Rome. De combinatie van chique boutiques als Bottega Veneta en Burberry met de prachtige basiliek van San Lorenzo in Lucina (waar een sculptuur van Bernini te bewonderen is) maken het plein de perfecte plek voor cultuur- en modelleehibbers. Bij **Ciampini** verschuilen zich onder grote aluminium dekseis de lekkerste smaken schepijs, met als koplopers kastanjeijs, en mirtili, ofwel zwartebessenijs. Ook het terras van Ciampini is een aanrader, want er is geen betere plek in de stad om de chique Romeinen te observeren. Piazza San Lorenzo in Lucina 29.



Het Caffè delle Arti bevindt zich in het museum voor moderne kunst. Het terras is een heerlijke plek om even bij te komen.

Gusto is een keten van smaakvol ingerichte eet- en drinkgelegenheden die zich allemaal rondom het prachtige Augusto Imperatore-plein bevinden. Zo is er de Gusto Osteria/Formaggeria (waar u alle denkbare soorten kaas kunt proberen), Gusto Caffè/Forno, voor heerlijke koffie en verschillende verse broodsoorten, en Gusto Rotisserie voor pizzi en ander eten uit de oven. In Gusto Ristorante staan onder een prachtige arcade van Travertino-marmor lange rijen tafeltjes die uitkijken op museum **Ara Pacis**, waarin het

Altaar van de Vrede uit 9 v.C. huist. Het werd ontworpen door Richard Meier en is een van de weinige moderne gebouwen in de stad. O.a. Piazza Augusto Imperatore 9.

In een typisch jarendertigpand aan de Via del Conciliazione, de brede laan naar het Vaticaan, is sinds een aantal maanden de mooiste bar van de stad gevestigd: **Chorus Café**. De sfeer wordt hier bepaald door een overvloedig gebruik van marmer en spiegels, jarenvijftigmeubilair, dikke tapijten en een dj die onspannen muziek draait. Een hippe plek waar Romeinen 's avonds graag hun cocktails komen drinken. Via della Conciliazione 4. →



REIZEN

LUNCHEN IN EEN KUNSTZINNIG DECOR...

Het minimalistische interieur
van Caffè delle Arti.



1



2



3



4

- 1 Het Colosseum, een – ondanks de grote drukte – indrukwekkend monument.
- 2 Kaasverkoop bij Eataly.
- 3 De bar van hotel D.O.M.
- 4 Restaurant Il Caminetto.
- 5 Het terras van restaurant Dal Bolognese.
- 6 Een zijte bij spa en 'barbiere' Wunderfool.
- 7 Doorkijkje naar Palazzo Vittoriano.
- 8 Op 'antiek' Romaans schoeisel geïnspireerde sandalen bij Valentino.



5



6



7



8